



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 1 / 9)

In deze nieuwsbrief:

- Wat Pasen zijn kan...
- Klasverhaal derde leerjaar
- Stampen voor vrede
- Vastentocht
- Kast vol troost, door juf Leen
- Jeugdsternieuws
- Een oproep uit de parochie
- DERDE PAPIERSLAG
- Sterlicht speelt toneel
- Mijmeren rond Pasen...

Wat Pasen zijn kan...



In het kwetsbaar zijn, met open armen,
angst in de ogen voor wat ging komen
– zo ging het 2000 jaar geleden –
hoopte Hij
op een nieuwe altijddurende lente
over alle seizoenen heen,
voorbij hitte en kilte,
op een eeuwige levende stilte...

Luc



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 2 / 9)

Klasverhaal derde leerjaar (deel 1)

DE SPORTIEVE KLAS

Er was eens een klas die veel van sporten en spelletjes hield. Ze sporten iedere dag. Ze deden vaak: tennis, lopen, turnen, fietsen, paardrijden en nog veel meer. Ze speelden ook veel spelletjes met fantasie. Spelletjes met een moordenaar enzo. Ze maakten veel plezier. Maar op een dag was dat anders. Ze speelden een spelletje maar wat ze speelden, gebeurde ook echt. Het was een vloek! Het spel werd levensecht!

Enge poppen kwamen achter de klas aan. Iedereen rende super snel weg maar Lina en Saar werden gevangen door de poppen. De poppen stopten hen in een busje en reden weg.





Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 3 / 9)

Klasverhaal derde leerjaar (deel 2)

Milou en de andere klasgenoten wilden hen helpen maar oh nee, daar waren ook nog bandieten! Het waren waarschijnlijk de helpers van de poppen. De kinderen sprongen op het busje en zo waren ze de bandieten al kwijt. Nu reden ze met de poppen mee naar een geheime bunker. Daar bonden ze Milou vast aan een paal. Toen deden de poppen de koffer open, de kinderen renden om Saar en Lina te bevrijden. Daarna konden ze ook Milou nog bevrijden uit de bunker. Hoera, ze hadden de poppen verslagen! Nu kon het feest in de klas beginnen!

VERHAAL EN TEKENINGEN GEMAAKT DOOR HET
DERDE LEERJAAR VAN VBS STERBOS





Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 4 / 9)



[SOS Kinderdorpen](#) en [Ketnet](#) organiseren 'Stampen voor Vrede'. Hiermee willen ze kinderen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle kinderen die leven in conflictgebieden.

Wij doen mee!

Op woensdagochtend 27 maart 2024 om vijf voor 12 stampen wij samen met Vlaamse kinderen in basisscholen simultaan op de grond. Zodat de wereld niet davert van bommen, maar van intensief gestamp op de grond.

Oorlog laat kinderen niet onberoerd

Onze kinderen blijven niet onberoerd bij het nieuws dat ze opvangen via internet, sociale media, radio en televisie. Ze hebben vragen of een mening over de conflicten in de wereld en wat dat betekent voor andere kinderen. En het brengt ook heftige emoties naar boven, zoals angst, boosheid of verdriet.

Kinderen komen op voor kinderrechten

Door met de voeten te stampen op de grond, kunnen ze zich uiten, weten ze zich gehoord en komen ze op voor hun rechten.

Ze vestigen de aandacht op de verwoestende impact van gewapende conflicten op kinderen wereldwijd en roepen zo op tot actie om de veiligheid van elk kind te waarborgen, in lijn met de fundamentele kinderrechten.

Het Kinderrechtencommissariaat steunt deze actie van SOS Kinderdorpen en Ketnet om de stem van kinderen luider te laten klinken.



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 5 / 9)

Vastentocht

unicef 
voor ieder kind

In deze vastenperiode nemen de leerlingen van onze school deel aan een **sponsortocht** van 5 of 10 km (te voet) of 30 km (met de fiets) die door zal gaan op vrijdag 29 maart. Dit jaar steunen wij **Unicef**.

UNICEF zet zich in om ieder kind een goede start te geven in het leven en hen de kans te geven op te groeien in een veilige en gezonde omgeving waar ze zich ten volle kunnen ontplooiën.

Unicef werkt in 190 landen en gebieden om de rechten van de kinderen te beschermen. In 156 van de landen waar Unicef aanwezig is, zetten ze ontwikkelingsprogramma's rond gezondheid, voeding, water en hygiëne en spelen en leren op en indien nodig noodhulpprogramma's. Dit laatste gebeurt vaak op de moeilijkste plaatsen ter wereld, verscheurd door oorlog of getroffen door natuurrampen.

Concreet gaat onze opbrengst naar aankoop en verdeling van medicatie, vitamines, geboortepakketten, schoolkoffers, een ontwikkelingskit, dekens en een waterpomp. Meer info over Unicef vind je op www.unicef.be.

Alvast bedankt voor jullie steun!



Op 19 november 2023 werden baby's die door UNICEF en partners gered waren uit het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van Gaza overgebracht naar het Al-Helal Al-Emarati ziekenhuis in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook.



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 6 / 9)

Kast vol troost, door juf Leen

Dankzij de ouderraad hebben we onze kast vol troost verder kunnen uitbreiden.

Op 26 maart om 19.30u nodigen wij geïnteresseerden uit om eens een kijkje te komen nemen. Graag geven we dan ook een beetje uitleg over het ontstaan en de werking van de "Kast vol troost"

Inkom is gratis, maar we vragen een vrije gift voor het fonds: "Het gele prinsesje". Zij steunen het onderzoek naar hersenstamkanker.

"Het gele prinsesje" werd opgericht door An en Dries, ouders van Hanne. Hanne verloor de strijd tegen hersenstamkanker op veel te jonge leeftijd.



Jeugdsternieuws

+14 PRESENTEERT:

CARWASH

JEUGDSTERLOKALEN
(MOLENHEIDE 3)

ZONDAG 24 MAART

13U - 17U



PRIJSLIJST

| | |
|------------|-----|
| CAMIONETTE | €13 |
| AUTO | €10 |
| FIETS/STEP | €5 |

PAS

Hey Minners,

Het jeugdsterweekend is nog maar net achter de rug en er staat al een nieuwe activiteit klaar. Zondag 24 maart heeft de leiding weer een super leuke zondag namiddag in elkaar gestoken! Verder organiseert +14 zondag een carwash. Is jouw fiets, auto, step, camionette... vuil en heb je zelf geen zin om deze te poetsen? Geen zorgen, +14 zorgt ervoor dat alles weer blinkt.



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 7 / 9)

Een oproep uit de parochie

Beste Vormelingen, Lieve Eerste communicanten, Beste kinderen en ouders,

Pasen en de paasvakantie, en ook de feesten van het Vormsel komen in zicht. Kijken jullie er al naar uit?

Pasen, het feest van nieuw leven, willen we ook samen vieren in onze kerk te Sterbos en dit op **zaterdag, 30 maart om 17.00 u.**

Samen met een egeltje dat veel verdriet heeft nu zijn vriendinnetje de paasbloem helemaal verwelkt is; kijken we uit naar dat nieuwe leven.

De wijding van het vuur, de nieuw paaskaars en het water zijn ook tekenen dat dat nieuwe leven steeds weer doorbreekt; hoe donker alles soms ook lijkt!

Wie een handje wil toesteken in de viering door iets aan te brengen of een tekstje te lezen mag dat laten weten op de parochie; parochie.sterbosetelenet.be

We sturen je dat tijdig wat je juist kan doen of het tekstje door zodat je dat thuis al eens kan oefenen. Graag hebben we verschillende kinderen die willen meehelpen.

En wie weet hebben de paasklokken ook voor een beloning gezorgd voor al wie wil helpen of in de viering aanwezig is.

Hopelijk tot in de Paaswake op zaterdag 30 maart om 17.00 u.





Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 8 / 9)

Derde papierslag

HELPENDE HANDEN
WELKOM

3e Papierslag

Morgen, zaterdag **23 maart**, komen leden van de Ouderraad **en enkele (hopelijk vele) ouders en grootouders** langs om het oudpapier op te halen.

Mede dankzij zulke initiatieven zorgt de Ouderraad dat we als school extra, en noodzakelijke, financiële middelen krijgen om onze school van de kinderen vorm te geven, een duwtje in de rug te geven om altijd in beweging te blijven. Zo kunnen we nieuwe methodes aanschaffen, ICT updaten, de speelplaats verfraaien, gebouwen onderhouden en nog veel meer.



Sterlicht speelt toneel

Sterbos Sterlicht Wuuſtwezel
★ SINDS 1974 ★

SPOORLOOS
KOMEDIE VAN DIRK BEURMS

INKOM: €10
-12J/ +60J: €9

REGIE:
KRIS BAL

GODELIEVEZAAL
RICHTER D'HOVEN 63
2990 WUUSTWEZEL

VOORSTELLINGEN OP
22 MAART OM 20U.
23 MAART OM 20U.
24 MAART OM 14U.

RESERVATIE VANAF 4/03/2024
VIA WWW.STERLICHT.BE
OF 0493/702243
OF VIA TICKETS@STERLICHT.BE

UIT PAS
VAN FOLDER TOT KEMPEN

OPEN DUEK
PACIFIC YOUTH
THEATER



Nieuwsbrief

Vrijdag 22 maart 2024 (deel 9 / 9)

Mijmeren rond Pasen...



Rosemarie Trockel schilderde met zwarte verf de woorden ICH HABE ANGST. De letters waren aangebracht op een witte muur die uit drie delen bestaat: een middenvak geflankeerd door twee schuin naar voren staande zijvlakken. Deze woorden verwezen op deze plaats, waar normaal een drieluik achter of boven het altaar hangt, naar de doodsangst van Jezus in de Olijvenhof, aan de vooravond van zijn sterven. Dat stond te lezen op een papiertje.

Ooit bezochten we in Keulen de Sankt Peterkirche. ICH HABE ANGST was geschilderd achter een 'Blokken'-altaar waar de stenen in elkaar konden schuiven.

We werden even stil. Wat staat hier nu?

Hier staat iets geschreven over een grote twijfel, een angst voor de dood. Hier kon ik niet vrijblijvend aan voorbijgaan.

Ik werd stiller en mijn vrouw, kinderen, moeder en vader waren de kerk al uit. God heeft schrik van ons mensen, dacht ik toen... en misschien ook angst om te sterven... Tragiek van een menselijk - goddelijk offer...

Stil zocht ik mijn familie...

We vonden een tafeltje in een klein restaurantje en nipte van Ein großes Weißbier. Na die nip las ik die Rechnung...