



Een klein 'verschot' van  
't groot 'verschieten'...

1 september 2021. Veertien na acht. Een heleboel kinderen en hun ouders staan te wachten voor een gesloten poort. Voorlopig...

Kinderen, zenuwachtig wiebelend achter hun fiets. Ouders met mondkapje, keuvelend met elkaar, fysiek afstand houdend. Dan zwaait de poort open. De kinderen stromen met kloppende hartjes door de schoolpoort, sommigen met tranen die maar moeilijk te bedwingen zijn, anderen met een grote glimlach die zo efkes 'gemaakt' is om dapper te wezen. Immers van een deugddoende vakantie is het vaak moeilijk om afscheid te nemen.

Alle kinderen krijgen de grootste aandacht, zeker onze nieuwe kinderen! We willen dat ze zich vlug 'thuis' voelen, waar er vol enthousiasme geleerd en geleefd kan worden.

"Meester Luc, dringend even naar het eerste leerjaar komen!" roept juf Kathelijne.

In de klas mag ik gaan zitten op een kruk, nog van 't oude Sterreke of van 't zaaltje denk ik.

"Net twee uur zitten deze kinderen in het eerste leerjaar. En... Ze kunnen al lezen!"

Natuurlijk geloof ik dit niet. Om te lezen heb je minstens een dag nodig.

En dan één voor één en dan allemaal: "IK" ...

Pardoes, en dit was niet de eerste keer, lig ik vol verbazing op de grond.

't Vervolg ken je al. Een fiere directeur krabbelt recht en hoor op de achtergrond lachende kinderen. 'k Wrijf over m'n been. 's Nachts links en rechts gekropen in bed. De kruk staat nog kaarsrecht!

Tijdens de grote vakantie hebben velen niet stilgezeten. Trouwens, bewegen is gezond. Dit even terzijde.

- ✓ Heel wat klussen zijn gebeurd. Frans, onze klusjesopa, heeft niet stil gezeten. Vanalles te doen in school!
- ✓ De tuin en speelplaats zijn stevig onder de snoeischaar genomen door Ruben Pacquée en Tinne Wouters. Zo netjes...
- ✓ Onze tuiniers hebben ook tijdens de vakantie komen werken. De aardappelen hadden echter niet de beoogde opbrengst...
- ✓ De speelpleinenorganisatoren en leiding hebben de terreinen en sporthal gebruikt en alles netjes opgeruimd. Er was elke dag in de vakantie dus wel wat te beleven!
- ✓ Juffen en meesters waren in de vakantie regelmatig aanwezig om vanalles in orde te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. Begin augustus waren al enkele collega's aan de slag.
- ✓ Opruimen, poets (Yvonne die alles op 't eind nog even oprfrist), ramen lappen, ... om de school te laten blinken tegen 1 september...
- ✓ ...

Veel ging allemaal zo ongedwongen. Zinvol en fijn!



🐜 Zaterdag 25 september: onze eerste papierslag.

# 1<sup>e</sup> Papierslag

Op zaterdag 25 september  
komen hopelijk vele ouders langs om het papier op te halen.

Onze **Ouderraad** zorgt mede hierdoor dat de school zaken kan aankopen wat we anders nooit zouden kunnen (vb. aankoop computers, speeltuigen, muziekinstallatie, enz. ...). Dit is zo belangrijk om weten!

**Dankjewel alvast om een handje toe te steken!**

Papieren met invulstrook worden nog met de kinderen meegegeven!

**Dankjewel alvast om een handje toe te steken!**



🐜 De algemene oudercontacten (op 6 september voor de lagere school en op 7 september voor de kleuterschool) gaan door! Oef, gelukkig maar!

- Iedereen werd hierover reeds ingelicht!

🐜 Met verkeer in de weer.

Vorig schooljaar hebben we de verkeerseducatie een flinke opfrisbeurt gegeven. Meester Sven was de grote inspirator en organisator!

We doen verder, natuurlijk, iets wat goed is, proberen we te behouden!

We werken in de kleuterschool en in alle leerjaren van de lagere school rond dezelfde methode van het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).



/

De verkeerseducatie wordt praktijkgericht, leerrijk én plezierig. Jullie zullen je kinderen de komende jaren thuis zien komen met verschillende brevetten, aangepast aan elke leeftijd.

Kleuters en leerlingen zullen alle vaardigheden inoefenen die in het verkeer nodig zijn. Ze zullen veilige attitudes eigen maken en risico's leren inschatten.

We oefenen stapsgewijs, eerst op de speelplaats of in de turnzaal, daarna ook in het echte verkeer. Soms zullen in de nieuwsbrief ook flyers, met nuttige tips over verkeer, verschijnen speciaal voor ouders.



### 🐸 Reftermama's of refteroma's gezocht

Chill (refteroma): "Vandaag kwam ik op school om de refter te doen. En ineens vier enthousiaste kleutertjes rond mij heen. Daarvoor doe ik het!"

**GEZOCHT!!**

We zijn nog op zoek naar reftermama's en refteroma's om onze kleuters te begeleiden tijdens het middageten. Als je zin hebt, of je kent iemand die dit wil doen, mag je het laten weten aan meester Luc (03 669 72 17).

Dank alvast!

### 🐸 Van wie is deze kleuterjas? Bevragen op het secretariaat.



## Enkele belangrijke dingen



### **BEZOEK tandarts, dokter, orthodontist, ...**

Onderzoeken gebeuren buiten de schooluren. Een weetje waar we al goed rekening mee houden!  
Zo missen onze kinderen niets van de lessen!



### **FIETSEN**

Onze kinderen gaan regelmatig fietsen met hun juf of meester. Een goed onderhouden fiets en volledig in orde is dan zéér belangrijk!



### **FLUOHESJES**

We dragen allemaal een **fluohesje**. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen volgende week van de Ouderraad allemaal een **fluobag** om over hun boekentas te trekken.

### **FIETSHELMEN**

Steeds meer zien we kinderen die een fietshelm dragen. Prima!

### **OVERSTEEK**

Marc verzorgt tijdens de ochtend de oversteek aan het zebrapad aan Dr. Denissen. Frans doet hetzelfde aan de oversteek Kalmthoutse Steenweg – Peerdsvenweg. Er is een groep ouders die de oversteek verzorgen en dit 's morgens en na schooltijd, aan het gevaarlijke kruispunt Nieuwmoerse Steenweg / Kalmthoutse Steenweg / Kievitstraat. Zij staan daar om de kinderen veilig over te steken **vanaf 8.15 uur en na schooltijd**. Ook vanaf 8.15 uur zijn er juffen of meesters op de speelplaats en mogen de kinderen op de speelplaats.

Na schooltijd zorgen leerkrachten voor een veilige oversteek aan het zebrapad aan de Nieuwmoerse Steenweg, zijn er ouders die richting Deureind.

De ouders houden elkaar op de hoogte via WhatsApp, wat zeer doeltreffend werkt...

**DANK ALLEMAAL!**

### **PARKEREN**

Vele ouders parkeren aan de kerk of op de parkeerplaatsen aan de Nieuwmoerse Steenweg. Dit is fijn.

We parkeren niet op het privé-eigendom van Dr. Denissen.

Volgende week verschijnen onze nieuwe sterren!

Tot een volgende keer  
Luc