



Nieuwsbrief 22
Schooljaar 2018-2019
29 03 2019

Vasten, op weg naar Pasen...

“Verrijzen? En verder reizen!”
Zo eindigde m'n mijmering vorige vrijdag.

Verder reizen is nodig, er zijn weinig wegen terug. In het verleden is niet meer in te grijpen hoe graag we soms de Teletijdmachine van professor Barabas willen gebruiken (niet te verwarren met Barabbas uit de Bijbel) om 'iets' bij te sturen naar een volmaakter leven.

Vasten... Vroeger werd er gevast, behalve op zondag (vandaar dat de 40-dagentijd eigenlijk 46 dagen telt...). Vasten werd vroeger ingeprent als bijna een verslankingskuur. Minder eten, niet snoepen, geen vlees... Mensen moesten dit doen om een hemel te verdienen.

Gelukkig wordt vasten breder gezien in deze tijden. Het wordt een breder geheel. We zien verbindingen met de Ramadan, die de Moslims beleven. Dit feest wordt vaak nog zeer 'realistisch' (niets eten op bepaalde tijdstippen) bekeken.

Echter de boodschap lijkt mij zeer duidelijk: zoeken naar soberheid en verbondenheid in alles wat is, klimaat, in het verschillend zijn van elkaar toch tegen elkaar 'ja' zeggen en we 'samen gaan op een boeiende weg'... De vele prikkels die op ons afkomen verinnerlijken en die weg kiezen... Elkaar dragen, verdragen en elkaar verder dragen over alle grenzen heen.

Liefdevol en Grensoverschrijdend.
(Zonder die 'muren en draden' die nu kilometersgewijs bij benadering 20 procent langer zijn dan tijdens de periode van de Koude Oorlog.)

Ver kunnen reizen. Verderreizen. Verrijzen!

Vandaag is paars...
De kleur van het leven!

JUF HELGA
Ontzettend veel DANK!



's Morgens na het opstaan
Leefde er een droom
Die jij 's nachts in beelden kreeg,
Zacht en zonder schroom
Die droomzong over reizen,
Over volgen van je hart
Leef je leven, zoek jouw weg,
Ooit vind je wel jouw pad

En jij zegt:
Leef, alsof er geen laatste dag is
Leef, alsof de morgen blijft bestaan
Leef, alsof het leven paars is
En leef, pluk alles wat je kan

En ga, a, a, a
Pluk alles wat je kan
En ga, a, a, a
Ga, pluk alles wat je kan

*Gedicht (liedje...) voor juf Helga op
melodie van en geïnspireerd door
het lied 'Leef' van André Hazes Jr.*

Droomvertelt dat alles
Wát je toekomt niemand weet
Dat is iets voor later,
Wanneer je hebt geleefd
Wánt leven vraagt om Leven
Met de knieën soms naar spoed
Lachen samen huilen
En alles komt wel goed

En jij zegt:
Leef, alsof er geen laatste dag is
Leef, alsof de morgen blijft bestaan
Leef, alsof het leven paars is
En leef, pluk alles wat je kan

Vastentocht 5 april

De kinderen van de lagere school gaan op ronde met de vraag om een goed doel te sponsoren. Met volgende inhoud in de brief kunnen ze langs komen.



“In deze vastenperiode nemen de leerlingen van de lagere school deel aan een **sponsortocht van 5 ofwel 10 km** die door zal gaan op vrijdag 5 april.

Dit keer steunen we **De Oever**, het dagcentrum, dat deel uitmaakt van Spectrum vzw.

De Oever ligt centraal in Gooreind-Wuustwezel. Mensen die thuis wonen, maar ook zij uit andere woonvormen kunnen terecht voor dagbesteding op maat. Er wordt een breed gamma aan arbeidsgerichte, ontspannende en sportieve activiteiten aangeboden. Zij hebben al heel wat plannen die ze nu kunnen verwezenlijken dankzij onze steun.

- Binnen De Oever zijn ze onlangs met nieuwe ateliers en teamgroepen gestart. Voor de thema groep " Voeding" zouden ze graag nieuwe schorten aankopen die de mensen zelf makkelijk aan en uit kunnen doen. Ook hebben ze nog nieuwe uitsteekvormpjes nodig voor het koekjesatelier.
- Voor hun wielrenners zouden ze graag gelijke wieleroefstukken aankopen, deze zouden ze dan ook kunnen dragen tijdens de Special Olympics.
- Fluohesjes met het logo van het spectrum erop zijn ook welkom.

D.m.v. een financiële ruggensteun, willen wij samen met jullie ons steentje bijdragen om de droom van de Oever waar te maken.

Alvast bedankt voor jullie hulp!”

Papierslag voorbij zaterdag

PAPIER, HIER!

HEB JE WEL GEHOORD VAN DE
HOLLEBOLLEWAGEN
WAAR DIE HOLLEBOLLE GIJS OP ZAT?
HIJ KON SCHROKKEN, GROTE BROKKEN
EEN KOE EN EEN KALF EN
EEN HEEL PAARD HALF
EEN OS EN EEN STIER EN
ZEVEN TONNEN BIER
EEN SCHIP VOL RAPEN EN
EEN KERK VOL SCHAPEN
EN NOG KON GIJS VAN DE
HONGER NIET SLAPEN!

**DANKJEWEL aan de helpers!
DANKJEWEL aan de Ouderraad
om dit levend te houden!
Twee bomvolle containers
werden opgehaald...**

Vormselnieuws

Het afgelopen weekend zijn we met onze vormelingen op kamp geweest in het St-Michielscollege als afsluiting van ons werkjaar. We hebben volop gedanst, geknutseld en geoefend voor onze vormselviering. Ook de symbolen van het vormsel zoals de handoplegging, de zalving en de bezegeling werden uitgelegd. Zowel de kinderen als de catechisten hebben ervan genoten! Het was weer geslaagd!



Nu begint het stilaan dichterbij te komen : ons vormsel !

Er resten nog enkele oefenmomenten en dan is het zover : op zaterdag 5 mei om 15 uur worden 24 jongens en meisjes van Sterbos gevormd door onze bisschop in de kerk van Sterbos. Noteer deze datum alvast in je agenda !

Iedereen is van harte welkom !

Jeugdsternieuws...

Zondag is het weer tijd voor een super coole activiteit voor alle minners, allen op post om 13u zodat we om 13u30 kunnen beginnen! Alle deugenieten mogen om 16u30 terug opgehaald worden.

Tot dan!

JEU  DSTER

Groetjes,
De leiding

Pasen ... Geroepen tot het volle Leven!



Lieve kinderen, beste ouders,

Zaterdag 20 april is het Paaszaterdag. Het is dan al bijna het einde van de paasvakantie. Hopelijk hebben de kinderen veel kunnen buiten spelen en kunnen zien en voelen dat de natuur, na de winter, volop terug tot leven komt.

Dat nieuwe leven, het volle leven willen we ook vieren tijdens de paaswake **Zaterdag, 20 april om 17.00 u. in de kerk te Sterbos.**

Allemaal, groot en klein, jong en oud zijn we geroepen elkaar het leven te gunnen, voor elkaar leven mogelijk te maken.

Graag zouden we beroep doen op enkele kinderen die tijdens deze viering een tekstje willen lezen of willen meehelpen door iets aan te brengen.

Ze kunnen hun naam daarvoor opgeven door even een mailtje te sturen naar de parochie: parochie.sterbos@telenet.be of een briefje met hun naam in de brievenbus van de pastorie te steken. Op paaszaterdag in de voormiddag (zaterdag 20 april om 10.00 u.) komen we dan even samen in de kerk om alles af te spreken en te oefenen. Als plaatselijke kerngroep (het vroegere PT) hopen we er op de kinderen zoveel mogelijk bij de viering te kunnen betrekken.

Laten jullie even weten of jullie willen meewerken?

Malvine Loos





I'm happy, I'm good
I'm happy, I'm good
Satnam Satnam Satnam ji
Wahe guru, wahe guru
Wahe guri Ji

Volgende week nog ietske meer nieuws over het feest van juf Helga.

Tot een volgende keer,
meester Luc